



NAAR EEN 'RECHTVAARDIGE VREDE'
IN ISRAËL en PALESTINA

GEEN VREDE ZONDER
INTERNATIONALE DRUK

Aan de leden van het Europees Parlement

Alken, 22 januari 2013

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Beste EU Parlements lid,

In december 2012 hebben enkele organisaties de handen in elkaar geslagen en een petitie opgesteld met een vraag aan de Europese Unie om de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina weer te helpen opstarten. (<http://bit.ly/petitie2012>)

De aanleiding voor dit initiatief was een reis naar Israël en Palestina die 9 mensen maakten in september en meer bepaald hun ontmoeting met Ismaël Khadhib en diens stichting Cuneo Peace Center in Jenin. Ismaël is een Palestijn wiens zoontje werd doodgeschoten door een Israëlische soldaat en die de organen van zijn kind afstond aan kinderen in Israël.

De petitie richt zich o.a. tot de Voorzitter van de Europese Raad met een verzoek dat bedoeld is voor de Europese Unie in haar geheel.

In talrijke officiële documenten van de Europese Unie staan verwijzingen naar het feit dat Israël de mensenrechten, de persvrijheid, het recht op vrije mening e.d. dient te respecteren. Israël heeft zoals elk ander land het recht om zich te beschermen maar er wordt door de EU op aangedrongen om hierbij geen inbreuk te plegen op de mensenrechten. De EU wijst er met andere woorden consequent op dat Israël zich aan bepaalde grondregels dient te houden. Helaas merken we een te grote discrepantie tussen de algemene verklaringen en hetgeen de EU concreet doet.

Israël legt het internationaal recht naast zich neer en schendt systematisch het internationaal humanitair recht en de mensenrechten van Palestijnse burgers. De EU neemt echter geen maatregelen tegen Israël, noch op financieel, noch op economisch, noch op politiek gebied, om het respect voor het recht af te dwingen. De overtredingen door Israël blijven m.a.w. onbestraft. Toch voelt Israël zich onveilig en de Palestijnen worden van hun grond, huis, werk, vrijheid en waardigheid beroofd.

Er is voor het welzijn van beide volkeren dringend behoefte aan een vredesoverleg waarbij Israël garanties krijgt voor zijn veiligheid en de Palestijnen voor rechtvaardigheid en een eigen staat. Europa investeert via akkoorden met Israël, bilaterale programma's en fondsen, in de regio. Door die samenwerking en hulp beschikt Europa over drukkingsmiddelen om de politieke patstelling te doorbreken.

Wij willen de Europarlementsleden daarom dringend verzoeken om er bij de Voorzitter, bij de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid, Mevrouw Catherine Ashton en bij de Commissieleden op aan te dringen het vredesoverleg nieuw leven in te blazen, en dit op basis van het internationaal recht.

Het is trouwens zeer dringend want als Israël de bouw van 3500 nieuwe woningen o.a. in Oost-Jeruzalem start zoals gepland, blijft er van een mogelijke Palestijnse staat nog weinig over.

Bovendien vragen we u om de petitie te tekenen. (<http://bit.ly/petitie2012>)

U hebt een machtiging van de bevolking om op te komen voor universele waarden die wij als Europeanen sterk beklemtonen: gelijkberechtiging, vrijheid, rechtvaardigheid en de mogelijkheid om vorm te geven aan de eigen gemeenschap. Laat het niet meer bij verklaringen maar neem concrete maatregelen om de toekomst van beide volkeren te vrijwaren.

Met bijzondere hoogachting,

Frans Swartelé, vzw Kinderrechtenhuis Alken
Libert Verjans, vzw Kinderrechtenhuis Alken
Ella Bormans, Amnesty International Hasselt
Leni Creuwels, vzw Hannah Herent
Marcel De Prins, Werkgroep Palestina-Israël, Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen

Contact: Frans Swartelé, Stationsstraat 135, B-3570 Alken
tel. +32 (0)11/31 10 33 e-mail: frans.swartele@telenet.be

Bijlagen:

- Tekst van de petitie
- Achtergrondinformatie bij de petitie
(ook beschikbaar op: <http://www.hannah.be/petitie2012.pdf>)